



1991

## Vänner perenner !

Vi nalkas så åter den tid på året då vi med ogräsets obändighet åter tränger upp vår stryktåliga nuna genom den asfaltsbelagda verkligheten och med flyttfåglars intuition söker oss tillbaka till vårt gemensamma ursprung.

Det är m.a.o. dags för årsmöte. Den tredje helgen i november infaller i år **lördagen den 23 november** och tiden är som vanligt **1800**. Där slutar likheten med föregående år.

P.g.a. makter över vilka vi ej ha inflytande har vi ( och inte bara vi ) berövats våra insuttna rullstolar på Garvargatan. Det finns med andra ord risk för att vilsna flyttfåglar utan större möjlighet att ta vara på sig själva kan påträffas planlöst irrande i det inre av Kungsholmen.

Men hys förtröstan. Broder Stefan har försett klubben med en ny holk i stadens hjärta. **ANNO Ekonomisk Informations** lokaler på **Sturegatan 10**. Där kan Du, fri från vardagens futiliteter, få umgås med jämbördiga i de knivskarpa intellektens egen kväll, få möjlighet att återigen påverka inriktningen för kommande generationer och världar. Kort sagt ett "snillen spekulerar" i beslutstappning.

Efter förhandlingarna undfågnas Du så hugsvalelse för själ och gom i sedvanlig högtstående kulinarisk anda. Naturligtvis på klubbens bekostnad. Vad mer kan livet egentligen bjuda. Så gör som Dina vänner, anslut.

Om Du trots allt av någon anledning väljer att utebli så vore det bra om Du kunde ringa och tala om det.

PS

Om Du vill ha möjlighet att påverka besluten medtag då för allt i världen alla attributen

DS

Sonny Ericsson sekr.