



2005

Förträfflige!

Eder en teaser blivit given.

Själv förbryllad förstår jag er vilsenhet. Har faktiskt inte blivit så häpen sen Dellmerts Varuhus på Ryttagatan slog vantarna i bordet.

En kallelse som inte är en kallelse, men ändå.

Nåja. Kan kanske kännas krystat, men med manus i anus ger man författaren fritt spelrum.

Inga klyschor, klichéer, floskler eller plattityder behöver tynga denna skrift. Inga eldande paroller synes längre behövas.

Inga oefterhärmliga anspelningar på svunnen storhetstid.

Inga Tidblad alls.

Dock.

Hastighet påverkas av stigande ålder, men medan stockholmstrafiken gått från 50 till 30 har vi gått från 30 till 50. Siste man svischade förbi den milstolpen i oktober på väg mot nya mål. Tjugo år har förflutit sedan vi hade vårt konstituerande möte på Artillerigatan 25. Och från att då på rak arm stående fot utfört idrottsekvibrilistik spelar vi numera i en helt egen division på ett klaviatur som i ton och klang saknar motstycke i omvärlden. Så...

...låt det tunga novemberlocket lyfta från helikopterplattan för ännu en samling.

Redan kl. 12.00 lördagen den 19/11 träffas vi vid anrika **Filmstaden**, som varit utslagsplats för flera tidigare olidligt spännande aktiviteter, för att hinna med årets krävande utmaningar medförande eller iförda mycket oömma kläder (tillfälle till ombyte ges), gärna stövlar eller kängor.

Vart världen därefter för oss är, mer likt regel än undantag nu för tiden, förutsägbart oförutsägbart. Men detta lockar oss. Nyfikenheten är som bekant det sista som lämnar människan. Eller är det lukten, odören? Vet inte. Osäker där.

Återbud bokföres som wo och kan för all framtid användas emot dig. För övrigt hälsar tävlingsledningen dig välkommen genom sekreteraren som tillägger:

"Werner den omutlige, f.d. handskfabrikör har icke silkesvantar i rollen som kassör så ta med attributen, för kommer Du utan kan det ta väldigt tvärt slut i rutan"