



2007

## Tillitsfulle!

De kom som yrväder en novemberafton!

Om än icke försedda med höganäskrus, så kanske dock prydda med den röda beklädnad som kringgårdat våra halsar sedan tidernas begynnelse.

Och yrväder förresten.

Den vindil vår framfart numera påminner om kan väl närmast jämföras med fjärten från en däst kopparorm i universum.

Men det går inte att haka upp sig på det faktum att tidens tand, sannolikt med en amalgamfyllning från 60-talet, med plack och tandsten inte längre nafsar lika hungrigt efter nya byten.

Färdigtuggade åsikter synes bättre anpassade. Att bara nicka instämmande till. Enklast så.

Ta rygg på andra och vila i lä. Det är lätt att gå på rull i livets nedförsbacke.

Tillit var det ja.

Framifrån eller bakifrån går lika bra. Precis som i verkliga livet. Ett palindrom att lita på. Och lita på att även i år är händelser oss förskrivna.

Årets arrangörer Anders B. och Micke har aviserat att årets möte inleds med samling vid **Jakobsbergs station kl. 15.30 lördagen den 17 november**. Såsom ytterligare upplysning framhålls att skor för promenad samt lättare skor bör medföras.

Dessutom gärna handduk.

Inga direkt uttömmande anvisningar kanske, men skitet smör åt sjuka hundar som man säger. Och vad mer behöver man veta. Vi äga ju tillitens gåva.

Arrangörsstaben ser också gärna att bli underrättade om man mot förmodan inte avser delta i detta livsobligatorium.

Intet är så förutsägbart som det oförutsägbara. Välkomna till ännu en 30-klubbsdag.

"Den dagsedel Werner delar ut  
blir din börs enda innehåll  
och du sitter med den dumma strut  
efter slarv och attributkontroll"