



2008

## Ältare!

I begynnelsen fick klubben sitt sigill och märke!

Ett kort,

En nål,

En sladdrig slips i siden som sig slingrar som en sargassoål.

Se där de segertecken som skapade den saga av osannolik framgång, som så här i höstens tussmörker varje år når sitt crescendo.

Klichéer blir till klyschor som blir till floskler. De klyschigaste klyschorna uppnår nirvana; Plattityden.

"Hela bollen måste ligga still".

Att orka genomföra dessa omkväden år efter år efteråt *vi* mat, saknar motsvarighet i mänsklighetens historia. Självklarheten måste ändå få uttalas, ha sin arena och få sitt utrymme i fördelningspolitiken.

Tycker *vi*, och hos oss har den sin fristad; värmas, vårdas och utvecklas till mästerskap.

Måhända har vi härvidlag varit alltför introverta. I så fall är det nu hög tid att spränga de lyckta dörrarna och ge oss ut på barrikaderna med utrop *likt*.

"Om vi lyckas sprida lite glädje i era tråkiga liv känns det som allt vårt hårda arbete inte varit till ingen nytta förgäves"

Nådåså.

Så för att gemensamt vässa våra tungtuggade idiom och tillgängliggöra dem för det samhällsskrap som den externa världen utgör, må *vi* än en gång sammanstråla. **Mielehuset vid Solnavägen** är den samlingsplats årets arrangörer Ola och Stipe valt och **16.30 lördagen 22/11** är tidpunkten.

Vad som därefter vidtar är höljt i dunklaste grottemörker, men städad klädsel är påbjuden och kom i tid, annars får du antagligen svulla sölkorv i ensamhet.

Tänk efter före, att utebli förskönar inte ditt CV för livet, som tillsammans med arrangörerna hälsar dig välkommen till denna senarelagda 30-klubbsdag.

Och

"Vill Du på mötet bli väl bemött

Glöm ej accessoiren i rött

Och Du slipper för Werner vara rädd

Ty som man är klädd blir man hädd"