



2010

Tondöva!

Kvart i alldeles för sent börjar väckarklockan knäppa i huvudet på klubbsekreteraren, som helt uppenbart lider av en svårartad form av impulskontrollstörning. Kallelsen inte bara som kall utan även som tvångshandling.

Den måste ut.

Och det oeftergivliga kravet på rytm och durstämd harmoni i framställningen för att på så sätt gjuta en plattform för det kommande samkvämet är något som alltid präglar författarens strävan och avsikt, även om satsmelodin ibland kräver mer än ögnande av det ovana örat.

Därav anslaget.

Årets alster avviker dessvärre från detta mönster. Text i moll. För att inte säga dissonans. Spretiga textrader utan synbart sammanhang avlöser varandra från bastoner på några få humörsvängningar/sek till trestrukna fiss.

Det blir kanske så när kallelsernas antal inte längre är konstant.

Det är färre kallelser detta år.

Och det känns mycket märkligt.

Hela ensemblen har hamnat i orkesterdiket. Instrumenteringen måste fördelas om.

Vem spelar första fiolen? Brocco har förhoppningsvis klarinetten i beredskap, Stefan baskaggen på plats och Pellwing bekvämt tillbaka på sin luta.

Andra klavertramp får vi väl fördela vid mötet.

Årets arrangörer har ju redan via epost försäkrat sig om deltagarsvar, men inte lämnat några ytterligare detaljer. Dessa lyder i all enkelhet som följer:

För första gången är mötet förlagt söder om stan, så på lördag **20/11** samlas vi vid **Långbro Vårdshus** vid pass kl. **17.00** för pilsner och sedvanliga förhandlingar följt av förtäring av "Mycket god klass" enl. White Guide. För de i söderförorterna mindre bevandrade ligger Långbro 10 min gångväg från Fruängen. De bilburna torde göra sin egen GPS-beskrivning av vägen.

Den som väntar på nåt grått behöver inte vänta längre.

Välkomna till 30-klubbens 26:e årsmöte!!

"Misstag tenderar ofta att bli dyra

Och Werner har många strängar på sin lyra

Så den som inte attributen haben

Förpassar han till Wiener Sängerknaben"