



2012

Roddare!

Det var en afton i november. Och så har det förblivit.

Kring denna årliga pappersinvt har mycket handlat om form med visst inslag av innehåll.

Nu tycks allt blivit form.

Att likt tidigare år låta fingrarna dansa Tourette-tango på tangentbordet i avsikt att laxera läsbara lustifikationer låter sig inte längre göra. Eder utkorade inpiskare har (tillfällig?) tappat tonträffen.

Och vaddå roddare! Detta Lassi Karonenska epitet. Vad rör det oss?

Jo, likt roddaren styr vi blint mot framtiden med blicken nostalgiskt fastnaglad mot det som redan passerat haver. Vi gör som vi alltid gjort. Vi säger samma saker som vi alltid sagt.

Men ro är bättre än oro.

Och om årtal kan växlas till årtag (och det blir många!) finns kanske fog för en framtida förhoppning knuten till den nyfikenhet som likt flugpappersklister ännu tyckes fästa vid våra sinnen och som innebär att dessa ord inte blir det mene tekel som det ~~annars~~ finns risk för.

Så.

Återknytandet till det hemtama Solna blev kort.

Nu bär det till Söder igen. Denna gång till det egentliga Söder, Kniv-Söder i Bajenland.

Beläget i korsningen Folkungagatan – Reenstiernas gata återfinns en pub med det anspråksfulla namnet Big Ben. Det blir vår utgångspunkt och pilsner detta år. Och ~~senast kl. 15.45~~ nu på **lördag 17/11**-vill arrangören ha oss på plats. Folkungagatan ~~97~~ var adressen. Startpunkt och/eller slutpunkt visar sig väl på plats.

Den som väntar på nå't brått har nog dessvärre väntat för länge.

Var ändå varmt välkomna till 30-klubbens-28:e årsmöte!!

Glömde du nå't,?

Då hjälper föga försvarstal likt sammetslen honung

Blev ögat blått?

Skyll då på handsk-Werner, klubbkassans kronkrönte konung