



2013

Råsunda...

...som vi är till båd kropp och själ, kan vi bara dystert beklaga det öde vår fysiska namne under året gått till mötes. Jämnat till marken, till grus och makadam. Men där arenan var det till namnet är vi det till gagnet. Och må vi så förbli. Och låt minnet av vår hemmaplan leva vidare i vår livsstil.

Men åter till ordning och anledning.

Snabbt jaga stormen våra år och nu är vi där igen. Ånyo stundar det sublima samkväm som för varje år som förflyter må närmas med allt större försiktighet då det likt ett korthus tappar i stabilitet ju mer man ökar dess höjd. En felriktad vindpust och i en grisblink kan allt vara till spillror. Men sammanhållning är vårt kitt och så länge kittet inte torkar stå vi stabila för framtida stormar. Det är vår råsunda levnad som fört oss dit vi står idag. Still.

Så.

Dag's att sakta röra oss hemåt igen. Café Bärs-land i all ära, men man vet ju aldrig. Riktigt ända hem kommer vi förstås inte, men bra nära. Gränsfloden (Karlbergskanalen) inom synhåll.

Norra Kungsholmen är samlingsplats denna gång, närmare bestämt till Preems huvudkontor, Warfinges väg 45 har årets arrangör valt att kalla oss. Den enda ytterligare information som finns att tillgå är tidpunkten, kl. 15.30 nu på lördag 16/11. Kan ju knappast vara av spaningstekniska skäl informationen är så knapphändig.

Men...

...den som väntar på år som gått väntar alltid för länge.

Se framåt istället och var varmt välkomna till 30-klubbens 29:e årsmöte!

Ålderstigna kanaler

Med åldersanfrätta attiraljer

Hoppas passera Werners lupp

Om inte, kan det gå som med Fügedis tupp