



2014

Mångtaggade!

Ännu en jaktsäsong lagd till handlingarna. Och vi stod pall. I livets ständiga växelströmskurva mellan rollerna jägare och villebråd är vi måhända allt oftare numera villebråd. Men de med åren alltför erfarenhetstaggat i kronan vi erhåller hjälper oss undvika de farligaste stråken. Mot vådaskott går dock ingen säker. Så vaksamhet, så att vi ånyo kan stånga och gnida våra visdomskronor mot varandra till gemensam glädje och tävlan.

Många årsmöten har vi samlat på oss. Jubileum i år. Och mycket har hänt under åren. Det mesta faktiskt. Så länge har vi funnits att det är dags att fundera på eftermälet.

Hur vill vi bli ihågkomna?

"-Dom har sett det mesta komma och gå, men minns inte ett piss".
Kanske inte så vi vill bli munna. Kanske har vi inte heller tid att vara efterkloka. Men att vara förebyggande efterklok, en konstform få bemästrar, det kan vi behärska. Sparsmakade kvalitetsminnen som mål. Vi vill ju inte bli betraktade som bufféfettot som geggat potatisgratäng och marängsviss på samma tallrik och sen slafsar i sig allt i en enda motbjudande tugga.

Så.

Vi fortsätter på vår väg mot kända hemtrakter. Från Söder via Kungsholmen är det nu åter avstamp på fosterlandsjord. Filmstaden, närmare bestämt Backstugan är den synnerligen överraskande samlingsplats årets arrangör Stipe valt att samla styrkorna på denna den tredje lördagen i november som detta år infaller 15/11. Tidpunkten är satt till 17.00 och kom trots den kalla årstiden ihåg att...
...den som lägger vantarna på nå't behöver inte sina vantar längre.

Uppsök istället värmen i gemenskapen och minns tillsammans vid jubilerande 30-klubbens 30:e årsmöte!

Ingen nål, ingen slips
Förbered en tid i gips
För utan attributen så hamnar du i skiten
Werner - inte den barmhärtigaste samariten