



2015

Tankeställare!

Få saker är bättre än att ge.

Och att få sig **en** tankeställare ger eftertänksamhet ett ansikte.

Vi mångdubblar och ger omvärlden ett drygt dussin av dessa.

Vi ställer sålunda våra tankar till förfogande. Mogna, genomlevda tankar i mänsklighetens tjänst. Ett humanitärt bistånd bortom pekuniära spetsfundigheter.

Ödmjuk altruistisk fadderverksamhet utan krav på motköpsprestationer.

Det är **vi**.

Det är 30-klubben.

Så medan **vi** släntrar vidare nedför livets stig och ställer våra tankar där utmed, en ivrig omvärld till gagn och nytta, formas medelst dess en ny plattform för vår värld att så småningom ta avstamp i.

Och i väntan på detta, nu när från "havet blåser en isande gråkall vind" (Vintersaga), både bokstavligt och symboliskt, checkar **vi** in på vår oas i tillvaron.

Vår variant av livets afternoon tea.

Vårt årsmöte.

Efter att ha fladdrat runt på Söder och söder om söder, gästst Kungsholmen och återvänt till Solna med jämna mellanrum tar vi nu om jag inte missminner mig, minnet är en nyckfull sekreterare, för första gången greppet om stadens hjärta. Med hörtorgskraporna och Sergels Torg som närmsta grannar antrar **vi** Sveavägen 20 – Top Floor för årets evenemang. Arrangören, väl hemmastadd på adressen, har utlovat något utöver vårt vanliga, oxymoroniskt klingande, en stilla aktivitet. Något vag i angivandet av starttid ("kring 16") får **vi** dock utgå från att detta är önskvärd ankomsttid. Så varmt välkomna **21/11 kl. 16** för ännu ett minne mer att glömma och kom ihåg att...

...den som väntar på nå't som gått får vrida klockan tillbaka.

Iklädd fejkad nål och slips av oäkta vara

Och du inför överstepräst Werner får svara

Och det kommer att stå dig dyrt

Kvar blev smulor av attributen du hyrt