



2016

## Aterkallade!

Likt Golfströmmen, vår klimatgarant, rinner tiden till synes outsinligt i en obeveklig riktning och sveper med sig och fasar ut våra liv och våra arbeten. Somliga till förnöjsamhet, somliga till vilshenhet. Många söker klamra sig kvar, men tiden lyssnar inte till böner.

Detta dock inget som tycks gälla oss.

Samhällsmotorn bygger på tillgång och efterfrågan. Att vara efterfrågad är en tillgång. En tillgång som är vår. Kallade åter för att låta vår klokhet vederfaras samtidigt kan vi ännu göra strandhugg i flodfåran och se tiden flyta förbi. En ynnest, en gåva.

"Att bära världen", en devis som likaväl kan tillskrivas oss som Dag Hammarsköld i en nyutkommen bok. Förmåtet måhända, men...

...det är vi.

Det är 30-klubben.

Att det snart inte längre finns någon levande gestalt att hänga upp ungdomen på, bara minnen, är förvisso ett problem. De lämnar scenen en efter en. Hallelujah!

Och ungdomen sen, nu som då, som precis lämnat startblocken och rusar på i första kurvan utan att ägna upploppet en tanke medan vi med erfarenhetens vishet blickar tillbaka mot den tid då vi med vägvinnande steg sprängde fram på bortre långsidan.

Det var bättre förr – ju förr desto bättre.

Och nu har vi också haft vår vita vecka. Den vitaste på 111 år.

Dags att vända blad.

Dags för årsmöte.

Så.

"Se Sundbyberg..."

Som en hyllning i Leonard Cohens anda "First we take Manhattan..." lämnar vi förra årets utflykt till den Stora Staden därhän och anammar småstadsidyllen i Sveriges minsta kommun. Och utan att ta fasta på Olrogs andra uppmaningar om ett Reimersholme i slask och snö eller en vår i Södertälje nöjer vi oss med den första textradens Sundbyberg som utgångspunkt för årets samling. Kända environger av de av oss som bor här, men icke desto mindre. Alla känner inte allt.

Årets arrangörer vill att vi samlas utanför Sundbybergs Simhall vid Sundbybergs IP **lördagen 19/11 kl. 15.30** medförande **bekväma, varma kläder** för största möjliga utbyte av årets arrangemang.

Så mycket varmt välkomna till 30-klubbens 32:a årsmöte, men kom ihåg att...

...den som väntar sig Fagott får vänta förgäves och den som inte kommer får fylla sig själv.

"Har du inte knutit kravatten, den röda

En dagsedel kostar denna bristande möda

Ty tungt falla kassörens bila

Över den som lagt förnuftet till vila"