



## Tillmötesgående!

Vi stod på barriaderna. Vi slogs för våra argument (åtminstone verbalt). Vi vek inte för någon. Vi var det nav kring vilket jorden kretsade.

Men tiden förskjuter obevekligt sitt fokus och våra röster förpassas allt närmare marginalen. Här, för att undgå att småningom helt drunkna i det globala mediabuset kliver vi ner från petrusklippan och anpassar oss. Vi anammar kompromissens lagar. De lagar som gör ingen nöjd, men i samförståndets tecken räcker ut en hand.

Vi är tillmötesgående.

Det är vi.

Det är 30-klubben av idag.

Kanske får man betrakta 30-klubben som ett sällsamt hugskott på homo sapiens stamträd, utsprunget i en tid då grogrund för dylikt ännu tilläts blomma. Finns livsluft nog? Är det en blindtarm? Finns återväxten?

Och med tanke på den senaste tidens #metoo-debatt; Finns det anledning att rannsaka sitt eller vårt kollektiva samvete? Har trakasserier förekommit?

Att förlita sig på att minnet är något som rättvisans fru Justitia skulle lita på är kanske förmätet, men jag tror nog att vi går fria.

Jag tror vi bara var tillmötesgående.

Nog så.

Dags för möte.

Förra årets tillbaka-till-dina-rötter-känsla gav tydligen mersmak. Även i år har arrangörerna valt ursprunget till startpunkt för det evenemang som går under namnet årsmöte.

Med samling vid Dick Turpin (f.d. Fontänen) **lördagen 18/11 kl. 15.00** ska vi få möjlighet att med nya ögon betrakta den stad, de omgivningar och de förändringar som skett sedan Fricis Forstmanis knivskarpa kameraöga förmedlade bilden av det Solna vi växte upp i.

Vi kommer att promenera genom några solnamiljöer och för att det inte ska bli totalt hilldurhalldur kring vart vi ska hän kommer vi att vägledas av en ciceron. Klubbens okrönte kronofogde Werner S. kommer med fast hand i sin nya roll som diplomerad guide lära oss flanera - en vetenskap - ett ögats gastronomi. Och vi lever upp till kallelseingressen - tillmötesgående.

Så känn er varmt välkomna till 30-klubbens 33:e årsmöte, och tänk på att...

...den som väntar på dom som gått väntar alltid förgäves.

"Glömska medför bötesören

Carpe diem för kassören

Noggrant tysk, lath som Sommer

Fångar degen som den kommer"