



Wienerbröder!

Såg en beskrivning av Wien och wienaren anno 1914. En värld av älskvärdhet, givmildhet, glansfulla ceremonier, belevat beteende, kultiverad ytlighet och Gemütlichkeit. En epikuréernas högborg som överlevt inträdet i moderniteten. Tyckte det var som vi, vår strävan; 30-klubben.

Därav epitetet i ingressen. Lite fetare än hälsosamt kanske. Men desto godare. Är vi. Och färre... och färre...

Det tenderar att bli tystare kring taffeln när glada gamänger lämnar bordet.

Också andra hot omger oss.

Klimathot, våldshot, välfärdshot. Hot om arters överlevnad. Klubbens eget största hot; Tiden.

Läste att det också finns hot av mer undanträngt slag. Hot mot ord som tenderar försvinna för att dom inte används. Tragiskt glömda.

Tar tillfället i akt och återknyter till en av klubbens tidigare verksamheter och blir fadder för ett ord i den hotade listan: Akrostikon

Aderlåten skara

Reducerat antal

Södermalmsnärvara

Minnesvärda samtal

Övergår i

Tomma ord och trams i

Evighet

Nåväl.

Bortamatcherna avlöser varandra. Årets arrangörer har drabbats av jobsposter på sin väg mot fastställande av plats för årets arrangemang och har som halmstrå nått en uppgörelse med en tidigare använd årsmötesyta. Därför är det en glädje att få återknyta bekantskapen med Söder och **Närkesgatan 6**, då Boule Bar, numera under namnet **Ugglan Boule&Bar**, där vi 2012 genomförde mötet.

Vi ses där igen på lördag **16/11 kl 15.55** för att bli guidade in i environgerna för vårt 35:e årsmöte.

Välkomna!

... och tänk på att den som väntar på nougat får nog mat ändå.

och

” Glömt nåt – lita inte på turen

Du krossas till stoft likt Berlineremuren

Av 30-klubbens egen Arne Tammer

Avfärdar gny och gnäll som katzenjammer”