



Okallade!

Mot en mänsklighetens motvind står även 30-klubben maktlös. Höga stigande smittotal, nedstängningar, begränsningar och myndighetsrestriktioner kantar tidningarnas rubriker med allt större emfas. Vart är vi på väg? Vad händer?

Som den ansvarsfulla förening vi anser oss vara och främst med tanke på vår ålder, kan vi inte göra annat än att följa de regler samhället ställer upp. Det innebär kort och gott att årets möte, vårt 36:e årsmöte, **ställs in**.

Så.

När vi smält denna bittra kalk, tagit ett djupt andetag, stirrat tomt i väggen och kontemplerat nån minut uppkommer kanske frågan; Kan man se nåt positivt i detta? Men nej. Inget positivt alls.

Ett inställt möte är också ett möte skulle kanske Ulf Lundell säga, men det tröstar föga.

Och lättare att bära blir det ju inte när årets arrangör menar att årets möte med all sannolikhet hade blivit det bästa. Ever,

Och vi åderlåts. Endast 11 namn återfinns nu i Werners medlemsmatrikel.

Vore vi ett fotbollslag hade vi inga kvar på bänken, ingen att byta in, ingen utvilad som kan ta över. Men antalet får mig ändå att associera till hur vi 11 skulle ställa upp oss på en plan. Är det Moppe i mål? Vem är kreatör på fältet och vilken spets har vi? Vilken formation?

Använd den lediga lördagen i november och tänk till kring detta. Så kan vi längre fram jämföra våra resultat och hur vi ser på varandra i ett sånt fiktivt lagbygge. Och tänk bort våra med åren tillägnade vällevnadskilon. Allt kan hända. Bålen är rund!

För det kommer en tid efter detta.

Den tredje lördagen i november 2021 om inte annat, Med samma arrangör som i år. Och, som ett litet plåster på såren, årsavgiften för i år kan anses erlagd.

Och

Håll kortet på avstånd

Tvätta nälen

Hosta och nys i slipsen

Vi ses